



HEEMKUNDEKRING

De Heerlijkheid Oirschot

NIEUWSBRIEF November 2021

Voorwoord



We mogen terugkijken op een geslaagde jubileumviering. Op 27 oktober, op de dag af 70 jaar na de oprichtingsvergadering van onze Heemkundekring namen ruim zeventig leden deel aan een dagvullend programma rondom het thema 'hergebruik van (religieus) erfgoed'. De drie locaties (Groot Bijstervelt, het Boterkerkje en Van de Oirsprong) pasten perfect bij het thema en de bijeenkomsten waren vlekkeloos georganiseerd. Dank aan allen die aan het programma van deze dag een bijdrage hebben verleend!

Bij het voorbereiden van mijn feestspeech voor de avond kon ik dankbaar gebruik maken van de kroniek van onze heemkundekring die bij het vijftigjarig bestaan werd geschreven door de nog immer actieve Clari van Esch. Zo kon ik wetenswaardigheden oplepelen over voorgaande jubileumvieringen van onze vereniging, zoals de Latijnse Hoogmis met drie heren bij het 25-jarig bestaan, het feest in het Vrijthof, met sketches, verzen en een bandparodist bij het 40-jarig bestaan, en de jubileummaaltijd op zaterdag 27 oktober 2001 in Auberge de Zwaan bij het 50-jarig bestaan, waarbij voor het bestuur en de eregasten twee tafels waren gereserveerd. Daar stukt de kroniek, maar de geschiedenis van onze vereniging is natuurlijk na 2001 gewoon verder gegaan. Bij de loodgieter lekt de kraan, en de schoenmaker loopt altijd op kapotte schoenen. Misschien is het dus niet zo gek dat een heemkundekring weinig oog heeft voor het vastleggen van zijn eigen historie. Weet u bijvoorbeeld nog wie er sinds 2001 in het bestuur hebben gezeten? Wie de voorzitters, secretarissen en penningmeesters waren? Het boekje van Clari geeft zelfs een opsomming van de lijst van leden van het Dagelijks Bestuur (*voor zover bekend...*).

Misschien is het niet zo'n gekke gedachte dat we op weg naar ons 75-jarig bestaan in 2026 de geschiedenis van de Heerlijkheid Oirschot completeren. Zodat een verre opvolger in de toekomst bij het 100-jarig bestaan in 2051 terug kan kijken op het geslaagde jubileumfeest van 27 oktober 2021!

Anton Neggers
Voorzitter

Terugblik Jubileumdag heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot

Woensdag 27 oktober 2021 bestond onze heemkundekring 'De Heerlijkheid Oirschot' 70 jaar en dat hebben we samen gevierd met een feestelijk dagprogramma!

In de ochtend hebben Wim van den Biggelaar en Toon Schilders een rondleiding gegeven door de tuin van Groot Bijstervelt met na afloop koffie met gebak.



In de middag vond in het Boterkerkje een symposium plaats met als thema '*Hergebruik van vrijgekomen religieuze gebouwen*'. Het Boterkerkje zat helemaal vol en de locatie was sfeervol ingericht door Arthur de Vries en Erik van Ingen. Het symposium werd geleid door Anton Neggers, voorzitter van de Heerlijkheid Oirschot. Sprekers waren:

- Harrie Maas, Directeur Monumentenhuis Brabant, ging in op de erfgoedtechnische aspecten bij her te bestemmen monumenten vanuit zijn rol als ondersteuner van de lokale kerkenvisie.

- Vera Franken, Expert Duurzaamheid Monumentaal Vastgoed bij Sectie Monumenten en Kunst van het Rijksvastgoedbedrijf, sprak over het aspect verduurzaming van de her te bestemmen gebouwen.

- Piet Machielsens, Wethouder van de gemeente Oirschot ging in op de specifieke lokale benadering en hoe daar door het Oirschotse gemeentebestuur mee om wordt gegaan.

Na de inleidingen was er ruimte voor vragen en discussie waar gretig gebruik van werd gemaakt.

's Avonds stond in brouwerij 'Van de Oirsprong' alles klaar voor een feestelijke avond voor alle leden met koffie en speciaal feestgebak plus natuurlijk een lekker drankje en een hapje. Voorzitter Anton Neggers hield een toespraak, goochelaar Leo Smetsers vermaakte de aanwezigen met onnavolgbare trucs en Jacques van de Ven verzorgde een rondleiding.



Alles bij elkaar een mooi programma waaraan veel leden met plezier hebben deelgenomen!

Ad van Zelst heeft de hele dag vastgelegd, waarvoor hartelijk dank! De foto's staan op YouTube. Ze zijn te vinden onder <https://www.youtube.com/watch?v=i2rvSWG-aD8>

Namens het Bestuur



Lezing 18 november 2021 *'Oost-Indisch doof' door Hanneke Coolen-Colsters*

Donderdag 18 november 2021 vindt in Café 't Vrijthof de lezing 'Oost-Indisch Doof' plaats. 'Oost-Indisch Doof' is een breed project over de dekolonisatieoorlog in Indonesië.

Hanneke Coolen-Colsters brengt het verhaal van haar opa in de oorlog in Indonesië met film, theater, muziek, een veldbed en veel oude foto's. Ruim 70 jaar geleden, maar toch heel dichtbij. Theatraal, schurend, prikkelend, confronterend, uitdagend en emotioneel.



Als kleinkind van Indonesiëveteraan Piet Colsters is Hanneke een zoektocht begonnen naar de lege bladzijden in het dagboek van haar opa. Hij begon een dagboek tijdens de inscheeping naar Indonesië, waar hij kleurrijk verhalend vertelt over zijn avonturen als dienstplichtig soldaat. Het verhaal loopt langzaam steeds meer uit de hand, tot hij een paar dagen voor de tweede 'politie actie' ineens stopt met schrijven. Colsters blijft nog een tijd in Indonesië, maar de pagina's in zijn dagboek blijven leeg. Wel heeft hij honderden foto's gemaakt die Hanneke als houvast in haar zoektocht kan gebruiken. Zij probeert via gesprekken met zijn dienstkameraden, archieven en documenten, dagboeken en brieven het verhaal te doen herleven.

Daarnaast zet ze haar zoektocht in als rode draad in een grote beweging, genaamd 'Oost-Indisch Doof'. Middels een televisieserie, museale expositie, theatervoorstelling, lezingen en een educatief lessenspakket wil zij dit weggestopte stuk geschiedenis toegankelijk en bespreekbaar maken.

Hanneke gaat ook op zoek in Indonesië om ook daar inzicht te krijgen in wat deze tijd betekend heeft. Zowel toen als nu, hier en daar.

Ze vertelt het verhaal over de Brabantse dienstplichtige militairen die naar Indië moesten. Tijdens deze lezing geeft ze een aantal soldaten weer een stem. Ze vertelt over de wereld van toen maar ook over wat deze tijd met de generaties erna gedaan heeft.

Er is een trailer die bij de documentaire serie hoort: <https://we.tl/b-JaF1YTYmsW>

Ook is er een podcast beschikbaar via de website van Erfgoed Brabant

<https://www.brabantserfgoed.nl/podcast/hanneke-coolen-colsters>

De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Oirschot. Ook niet-leden zijn van harte welkom; voor hen geldt een entreebedrag van € 4,-. De lezing start om 20.00 uur in Café 't Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot.

Wij attenderen de bezoekers van de lezing er nadrukkelijk op dat de geldende coronarijlijnen worden gevolgd hetgeen inhoudt dat u aan moet kunnen tonen dat u gevaccineerd bent (QR-code of vaccinatiebewijs) of dat u een negatief testresultaat meeneemt. Tevens dienen bezoekers zich desgevraagd te kunnen legitimeren. Ook is het dragen van een mondkapje weer verplicht. Totdat u op uw plaats zit, dient u dit op te houden.

Bidprentjes

Onze heemkundekring heeft verschillende collecties, waaronder die van de bidprentjes. We hebben een groot aantal bidprentjes opgevoerd, maar er is altijd ruimte voor meer.

Dus: heeft u nog bidprentjes (over), dan zouden wij die graag willen hebben.

U kunt ze bij onze heemkamer in de brievenbus doen (Dekanijsstraat 10, ter attentie van Marie-Louise van Bemmelen) of stuur een mailtje naar het secretariaat; dan komen we ze ophalen.



Bidprentje uit 1893 Wikipedia

Alvast dank!

Groot Bijstervelt: Bedreigd-Gered.

In het kwartaaltijdschrift Heemschut is in het nummer september 2021 een artikel opgenomen van Groot Bijstervelt: Bedreigd-Gered.

In 2009 heeft de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot een opdracht gegeven aan de Universiteit van Wageningen voor een onderzoek naar het complex Groot Bijstervelt. De Universiteit heeft twee rapporten gemaakt die voor geïnteresseerden in te zien zijn via de volgende links:

- WUR 250, Cultuurhistorische analyse en waardering Groot Bijstervelt te Oirschot, zie www.edepot.wur.nl/50385
- WUR 251, Herontwerp Groot Bijstervelt te Oirschot, zie www.edepot.wur.nl/50386

Met vriendelijke groeten, namens bestuur SBEO (Stichting Behoud Erfgoed Oirschot)

Uitgaven en mededelingen

- 1) Onze heemkundekring heeft een facebookaccount. U kunt ons vinden op:



- 2) Nieuws over de heemkundekring kunt u vinden op de website via deze link: www.deheerlijkheidoirschot.nl

- 3) 18 november 2021 vindt in Poppodium Willem Twee in 's-Hertogenbosch de erfgoedontontmoeting van dit jaar plaats. Het thema is diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Voor meer informatie kijk op de website van Erfgoed Brabant: www.erfgoedbrabant.nl



4) Wist u dat Vrijdag 15 oktober jl. de pluim voor toegankelijkheid werd uitgereikt aan 't Bint in Oirschot?

5) Heemkundekring Dye van Best organiseert 9 nov as in zaal Prinsenhof in Best de lezing 'Van gloeilamp tot gezondheidstechnologie' over de geschiedenis van Philips met historicus en conservator Sergio Derks van het Philipsmuseum uit Eindhoven.

6) Op 20 november as vindt om 13.30 uur in d'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 te Liempde de boekpresentatie plaats van het boek 'Gezag en Macht in het Hart van de Meierij'. Voor aanmelding of informatie kunt u mailen naar: addekort@home.nl van natuurwerkgroep Liempde.



7) 13 november as wordt om 13.30 uur in het gemeentehuis van Boxtel, Markt 1 door Ineke Strouken, voorzitter van St. Knippenbergprijs van Brabants Heem, de prijs voor 2021 uitgereikt met als thema Groen Erfgoed. U kunt zich aanmelden via e-mail: theocuijpers@brabantsheem.nl



Erfgoedcentrum De Ravenpoort

De Heemkamer is iedere maandag geopend van 18.30 tot 21.00 uur.

Voorlopig is de openingstijd beperkt tot 1 avond per week.

We attenderen u op de geldende coronamaatregelen: vanaf 5 november geldt weer dat de mondkapjes op moeten totdat u op uw plaats zit.

U bent van harte welkom!

Er blijft behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die de bezoekende leden willen ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, neem dan contact op met Marina Pasmans. Ook mensen die een poetskarweitje op zich willen nemen kunnen dit aan Marina doorgeven. Dat kan via mail: marinapasmans@hotmail.com (of telefonisch: 0499-574757).

Activiteitenkalender 2^e helft 2021

(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!)

Zaterdag 13 november 2021	Kleine studiereis naar Textielmuseum in Tilburg
Donderdag 18 november 2021	Lezing 'Oost-Indisch Doof!'. Locatie: zaal café 't Vrijthof
Donderdag 16 december 2021	Lezing 'Een galerij van Brabantse dokters'. Locatie: zaal café 't Vrijthof