



## NIEUWSBRIEF november 2018

### Voorwoord



Er werd zowaar ook gelachen in het Vrijthof bij de lezing van Paul Stoffels op 18 oktober jongstleden. Ondanks het 'zware' onderwerp (Begraafplaatsen in Oirschot) wist Paul het publiek te vermaken met anekdotes en wetenswaardigheden over dood en begraven. Voorafgaand aan zijn lezing presenteerde hij zijn boek 'Zouaven in Oirschot'.

Als heemkundekring zijn wij erg trots op de betrokkenheid van onze leden. Bij de lezing van Paul waren bijvoorbeeld 65 mensen aanwezig.

Een grote groep vrijwilligers ondersteunt de activiteiten van de heemkundekring, zoals bijvoorbeeld de gastvrouwen en –heren van het erfgoedcentrum, leden van projectgroepen en commissies. Dat er ook nog leden zijn die hun bijdrage leveren aan heemkundig onderzoek is extra bijzonder. Want in dit vakgebied leren we meer over de geschiedenis van Oirschot als we bereid zijn kennis met elkaar delen. Zoals de Vlaamse schrijver Marc Andries schrijft: Verleden heb je, toekomst moet je maken.

Anton Neggers  
Voorzitter

### 15 november 2018: Lezing Heemkundekring in Café 't Vrijthof 'Je bent jong en je wilt wat!'

#### Jongerculturen in Noord-Brabant in de jaren 60 door Kitty de Leeuw



In de lezing van 15 november a.s. houdt Kitty de Leeuw de lezing 'Je bent jong en je wilt wat'. Deze lezing is niet alleen interessant voor de oudere generatie wiens jeugd- en jongerenjaren zich afspeelden in de jaren 60, maar ook voor de huidige 30-ers en 40-ers die iets meer willen weten over de tijd waarin hun ouders jong waren en hoe dat er allemaal uitzag.

Vanaf circa 1955 kwamen overal in Nederland jongerculturen van de grond. Jongeren reden rond op brommers, hingen rond op straat of bij cafetaria en ijssalon, kochten grammofoonplaten met popmuziek, gaven zich over aan vreemdsoortige nieuwe dansen in de dancing of de jongerensoos, bezochten concerten van hun favoriete muzikanten, droegen opvallende

haardossen als kuiven, suikerspinnen, jazz-sikjes en beatlehaar en droegen duidelijk andere kleding dan hun ouders. Popsterren als Elvis, Juliette Gréco en The Beatles waren razend populair. Niet alleen hun muziek, maar zeker ook hun uiterlijk werd eindeloos gekopieerd door de talloze fans.

Niet alle jongeren waren hier even druk mee bezig, maar het was wel een herkenbare trend. Waar kwamen die jongerenculturen vandaan? Waarom kwamen ze in die tijd op? Welke jongerenculturen waren er en wat hielden ze in? Welke kledingstijlen, muziekvoorkeuren, kunstuitingen, films, lectuur, activiteiten, omgangsvormen en levensfilosofie omarmden ze?



Hoe verhielden de aanhangers ervan zich tot elkaar en tot de wereld daarbuiten? In deze lezing wordt in woord en vooral ook veel beeld een antwoord gegeven op al deze vragen. Daarnaast wordt toegelicht waarom jongerenculturen nu eigenlijk zo aantrekkelijk zijn voor de aanhangers ervan en welke betekenis ze hebben voor de samenleving als geheel.

Historica Kitty de Leeuw heeft diverse publicaties over jongerencultuur op haar naam staan en weet waarover ze praat, daarnaast wordt de lezing gelardeerd met veel beeldmateriaal. Er is niet alleen veel te horen maar ook veel te zien.

De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Oirschot. Ook niet-leden zijn van harte welkom; voor hen geldt een entreebedrag van € 4,-. De lezing start om 20.00 uur in café 't Vrijthof in Oirschot.

## Voorlichtingsbijeenkomst Wijziging Statuten

Donderdag 17 januari 2019 vindt weer de jaarlijkse algemene vergadering van onze Heemkundekring plaats. Tijdens deze vergadering wordt o.a. een voorstel voor de aanpassing van de statuten ter stemming gebracht. Het voornemen van wijziging van de statuten is vorig jaar in de jaarvergadering door het bestuur aangekondigd.

Om u te informeren over de voorgestelde wijzigingen, en om u in de gelegenheid te stellen uw mening daarover te geven, nodigen wij u graag uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op **dinsdagavond 6 november** om 19.30 uur in de Heemkamer.

Gelieve u vooraf aan te melden via [secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl](mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl)

## Uitgaven en mededelingen

1) Onze heemkundekring heeft een facebookaccount. U kunt ons vinden op :



2) Wat is er leuker dan informatief bewegend beeld op je internetscherm? Even ontspannen en lekker achterover kijken en luisteren. Op de website van de heemkundekring staan weer een aantal video's voor u klaar: <http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/>

- 3) Museum de Vier Quartieren nodigt u uit voor de nieuwe tentoonstelling: 'Hemeltjelijf .... Heilige verhalen van zalig Oirschot' op vrijdagmiddag 2 november om 14.30 uur. De gehele benedenverdieping van het museum is opnieuw ingericht. Zie: [www.museumdevierquartieren.nl](http://www.museumdevierquartieren.nl)



- 4) Gedenkplaats Haaren nodigt u uit voor de tentoonstelling *Een oord van bang wachten*. U kunt meteen een kijkje nemen in een bijzonder, monumentaal pand, dat gebouwd is als grootseminarie en dat in WOII als Polzeigefängnis en gijzelaarskamp gebruikt is door de Duitsers. Elke zondag 13 – 17 u. (gratis entree) Voor Info: [www.gedenkplaats-haaren.nl](http://www.gedenkplaats-haaren.nl)



- 5) Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een omvangrijke website gelanceerd: 'Wierook, wijwater & worstenbrood', die geheel gewijd is aan het roomse leven in Brabant. Meer info: <https://www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2018/bhic-lanceert-het-rijke-roomse-leven-in-brabant-wierook-wijwater-worstenbrood/>

- 6) In de maand november ontvangen alle heemkundelieden het nieuwe nummer van ons heemkundig tijdschrift 'Van den Herd' vol met nieuwe artikelen. De redactie wenst u veel leesplezier.

## Erfgoedcentrum De Ravenpoort

Openingstijden: op maandag- en donderdagavond van 18.30 uur - 21.00 uur.

Er is nog steeds behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die tijdens de opening de bezoekende leden willen ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, dan graag contact opnemen met Marina Pasmans. Ook mensen die graag een poetskarwei op zich willen nemen worden verzocht dit aan Marina door te geven. Dat kan via mail: [marinapasmans@hotmail.com](mailto:marinapasmans@hotmail.com) (of telefonisch: 0499-574757).

## Activiteitenkalender 2<sup>e</sup> helft 2018 en begin 2019

(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk)

Do 15-11-2018	Lezing 'Je bent jong en je wilt wat' Jongerenculturen in Brabant in de jaren 60 door Kitty de Leeuw
Do 13-12-2018	Lezing 'Volksverhalen uit Noord Brabant' door Maria van Deutekom
Do 17-01-2019	Jaarvergadering Heemkundekring