



NIEUWSBRIEF december 2018

Voorwoord



Op 29 november jongstleden was het voltallige bestuur van Erfgoedvereniging Dye van Best te gast in de Goei Kamer van ons Heemcentrum om kennis te maken en om te praten over de activiteiten rondom de tweehonderdjarige viering van de onafhankelijkheid van de gemeente Best in 2019.

De oudste vermelding van Best komt voor in een oorkonde uit Woensel van 17 september 1307, waarin wordt gesproken over *te Best wart* (in de richting van Best). Best bestond toen uit een aantal gehuchten (herdgangen) die onderdeel uitmaakten van de vrije heerlijkheid Oirschot. Van de bijna 1000-jarige geschiedenis van Best waren Best en Oirschot dus achthonderd jaar verenigd, totdat Best bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 een zelfstandige gemeente werd.

Nogal eens is in de sentimenten van (oudere) inwoners van Oirschot en Best sprake van enige animositeit richting de buurgemeente. Toen ik tien jaar geleden in Best een lezing gaf over de moord op drossaard de Marcq van Oirschot in 1735 werd ik aangesproken op het feit dat het over Oirschot ging, en niet over Best. Ik heb toen uitgelegd dat de drossaard de hoogste ambtenaar was van Oirschot én Best, en dat de nasleep van de moord dus ook op de inwoners van Best betrekking had.

De inwoners van Best voelden zich vanaf de middeleeuwen in de eerste plaats inwoners van hun herdgang, Aarle, Naastenbest en Verrenbest. Natuurlijk waren er wel eens woorden met de schepenen van Oirschot (waarvan een aantal ook inwoners van Best waren), vooral over de eigen parochie en de gemeenschappelijke gronden van Best, maar het is onjuist om de verhoudingen aan te duiden als structureel slecht.

Misschien is het tweehonderd jarig bestaan een goede aanleiding om de verhoudingen te herstellen. Daarin kan heemkunde een belangrijke rol spelen: door het échte verhaal over de gezamenlijke geschiedenis van Oirschot en Best voor het voetlicht te brengen, en te focussen op de overeenkomsten in plaats van de verschillen.

Anton Neggers
Voorzitter

13 december 2018: Lezing Heemkundekring in Café 't Vrijthof 'Volksverhalen uit Noord-Brabant' door Maria van Deutekom

In de lezing van 13 december a.s. gaat Maria van Deutekom in op het onderwerp 'Volksverhalen', dat lang een ondergeschoven kindje is geweest in de 'literatuur'. De literair-historische lezing wordt gelardeerd met voordrachtjes van verhaalfragmenten.

In de lezing komt allereerst de vraag aan de orde wat we onder een volksverhaal verstaan.

Er bestaan heel veel verschillende volksverhalen en die zijn onder te verdelen in diverse soorten verhalen. Een bekende en tot de verbeelding sprekende indeling is die van de verhalenverzamelaar Jacques Sinninghe in aardgeesten, watergeesten, luchtgeesten en vuurgeesten. Ook in de boeken van Willem de Blécourt over Volksverhalen in Brabant is veel interessante informatie over oude volksverhalen te vinden.



Omslag boek Willem de Blécourt

De lezing gaat gebreid in op volksverhalen die spelen in de regio van de Kempen zoals de alom bekende verhalen over de kaboutermannetjes maar ook minder bekende als het spannende verhaal van 'de gloeiige'. En natuurlijk het wonderlijke verhaal van het witte paard uit ons eigen Oirschot.

Maria van Deutekom is van huis uit docent Nederlands en Theater en en was als zodanig jarenlang actief in het hoger beroepsonderwijs. In het tijdschrift 'Van den Herd' van Heemkundekring 'De Heerlijkheid Oirschot' schreef zij enkele artikelen over Volksverhalen uit Noord-Brabant. Momenteel opereert zij als theaterregisseur, schrijfdocent en verteller. In 2017 gaf ze de verhalenbundel 'Vacare' uit.

De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Oirschot. Ook niet-leden zijn van harte welkom; voor hen geldt een entreebedrag van € 4,-. De lezing start om 20.00 uur in café 't Vrijthof in Oirschot.

Oproep redactie 'Van den Herd'

Hierbij plaatst de redactie van ons heemkundig tijdschrift 'Van den Herd' een oproep voor een nieuw redactielid.

Jammer genoeg gaat nl. John Putmans de redactie verlaten. John nam jarenlang met name de lay out van het tijdschrift voor zijn rekening en deed dat voortreffelijk. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.

We hopen dat er onder onze leden talenten schuilen die met name op het digitale vlak de redactie van 'Van den Herd' willen komen versterken.

Als u interesse heeft voor deze mooie taak kunt u zich melden bij de redactie van het tijdschrift of via secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl.

Aankondiging Jaarvergadering 17 januari 2019

Donderdag 17 januari 2019 vindt in Café 't Vrijthof weer de jaarlijkse algemene vergadering van onze Heemkundekring plaats waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het volgende. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met nadere informatie over wat er die avond zoal op het programma staat. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Uitgaven en mededelingen

- 1) Onze heemkundekring heeft een facebookaccount. U kunt ons vinden op :



- 2) Wat is er leuker dan informatief bewegend beeld op je internetscherm? Even ontspannen en lekker achterover kijken en luisteren. Op de website van de heemkundekring staan weer een aantal video's voor u klaar: www.deheerlijkheidoirschot.nl
- 3) Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap organiseert samen met Brabants Heem op zondag 9 december 2018 de Archeologische Najaarsstudiedag in Oirschot in Café – Zaal 't Vrijthof. Het thema van de dag is: Toponiemenonderzoek en archeologie. Start 10.30 uur, Kosten € 25 p.p. (lunch inbegrepen). Aanmelden via e-mail vóór 3 december 2018 naar: nbgarcheologie@Gmail.com
- 4) Op 11 december 2018 vindt in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam van 15.00 tot 18.30 de feestelijke afsluiting plaats van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Voor meer info zie: https://www.europeeserfgoedjaar.nl/?event=slotbijeenkomst-europees-jaar-van-het-cultureel-erfgoed-2018&event_date=2018-12-11
- 5) Erfgoed Brabant werkte mee aan het televisieprogramma 'Goud van Brabant' dat in najaar 2018 is uitgezonden op Omroep Brabant. Alle items plus een aantal verdiepende artikelen staan op de site van: brabantserfgoed.nl



Erfgoedcentrum De Ravenpoort

Openingstijden: op maandag- en donderdagavond van 18.30 uur - 21.00 uur.

Er is nog steeds behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die tijdens de opening de bezoekende leden willen ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, dan graag contact opnemen met Marina Pasmans. Ook mensen die graag een poetskarwei op zich willen nemen worden verzocht dit aan Marina door te geven. Dat kan via mail: marinapasmans@hotmail.com (of telefonisch: 0499-574757).

Activiteitenkalender 2^e helft 2018 en begin 2019

(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk)

Do 13-12-2018 Lezing 'Volksverhalen uit Noord-Brabant' door Maria van Deutekom

Do 17-01-2019 Jaarvergadering Heemkundekring